

BABBELAAR

“Goede Herderschool, geeft uw kind de ruimte!”

Dit jaar zamelen we geld in voor het weeshuis in Tanzania waar collega Hanneke (nu op afstand) bij betrokken is. Het inzamelen van geld doen we op verschillende manieren.

- * Via speciale acties: denk hierbij o.a. aan de kledjesmarkt die we in september hebben georganiseerd.
- * De kinderen kunnen contant “goede doelen geld” meenemen naar school om het in de spaarpot in de klas te doen.
- * Op verzoek van ouders deel ik ook zo nu en dan een betaalverzoek waar, naar keuze, een geldbedrag gestort kan worden.

<https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=1gi18PWhTQ62xPm66TMYvg>

Het zou mooi zijn als we weer een goede impuls kunnen geven aan de geldinzameling voor dit goede doel!



Leerorkest

Volgende week vrijdag ronden de groepen 5 en 7 (ondersteund met zang door de kinderen uit groep 6 en 8) om 11 uur hun muzikale lessenserie af! Het optreden zal plaatsvinden in de Immanuelkerk. De zaal is vanaf 10.45 uur geopend voor publiek. Iedereen is van harte welkom om dit muzikale spektakel aan te horen/ te aanschouwen.

Pannenkoekendag

Vandaag eten we lekker pannenkoeken in de klas. De kinderen hoeven dus geen lunch mee naar school te nemen. Die verzorgen wij dit keer. Mocht je echt geen pannenkoeken lusten dan moet je wel zelf iets mee naar school nemen. Graag bord en/in een plastic tas meenemen!

Over lunch(pakketten) gesproken....

Iedereen is vrij om te eten en drinken wat hij/zij wil, laat dat helder zijn. Op school vinden we het echter wel belangrijk om op gezette tijden ook wat extra aandacht te besteden aan wat er zoal gegeten wordt.....Het valt ons (door de hele school) op dat kinderen in hun lunchtrommel, naast het gewone broodje, ook regelmatig snoep, repen chocolade en allerlei andere handel meekrijgen. Dat is niet de bedoeling. Als kinderen dat thuis wel doen, is dat aan jullie, maar we zouden het prettig vinden als jullie bij het inpakken van de lunch snoep, chocolade etc achterwege willen laten. Mochten ze dat wel willen eten dan doen ze dat, thuis na schooltijd maar. Let wel: wij gaan niet wegen wat “mag” wel en wat niet. We zijn geen scheidsrechters....Maar we doen er wel een beroep op om hier aandacht aan te besteden! In de klas zullen we dit ook aan de orde stellen. Dit wil niet zeggen dat we op school **nooit** snoepen of wat dan ook, zoveel mensen, zoveel meningen en zoveel stijlen. Dat is prima. Ik heb 't nu voornamelijk over de lunchtrommels...laten we daar met elkaar wat extra aandacht aanbesteden. Dank voor de medewerking.

Erica Strubbe jarig

Maandag 18 maart verjaart collega Erica. Lekker op haar vrije dag, dat is al een cadeautje op zich! Via deze nieuwsbrief alvast een hartelijke felicitatie en een mooi, nieuw jaar toegewenst!

Gebedsgroep

Woensdag 20 maart komt de gebedsgroep samen bij Annemiek, Lokhorstweg 2. Iedereen die dat wil, is vanaf ca. 09 uur van harte welkom! Het zou mooi zijn als zich ook nieuwe ouders aanmelden om onderdeel van deze groep uit te maken.

Verdere aankleding schoolgebouw - jullie input wordt gevraagd!

Zoals jullie zien wordt het gebouw steeds verder aangekleed. We hebben al enige tijd mooie meubels in de hal en ook alle overige kamers zijn smaakvol ingericht. Komende tijd zullen de wanden in bepaalde ruimtes nog van “iets extra's worden voorzien”.

Waar we jullie inspiratie voor nodig hebben is het volgende: Boven het podium is een wit gedeelte, dat is m.i. een perfecte plek om een mooie tekst te plaatsen. Binnen het team hebben we al gebrainstormd maar de “dat is ‘m-zin” zit er nog niet tussen! De tekst “moet” van toepassing zijn op kinderen/onderwijs, heeft een mooie boodschap in zich, is niet afgezaagd en redelijk tijdloos....

Mocht je een idee hebben, stuur me gerust een berichtje via Parro dan zetten we de tekst op de groslijst! Het gaat om het donker gearceerde gedeelte links op de foto!

Jarigen

Komende week:



20 maart:

Evi Jansen, groep 5

22 maart:

Annette Hornikx, groep 3

24 maart:

Bram Degenkamp, groep 5

Psalm/ lied/ tekst



Groep 1-3 : maart/april

“Wees niet bang, want Ik ben bij je, vrees niet, want Ik ben je God” (Jesaja 41:10)

Groep 4-5

Lied: Abba Vader

Groep 6-8

Lied: Wij geloven (Opwekking 747)

Namens mijn collega's wens ik iedereen een mooi weekend toe.

Groet, Jozias de Koeijer

Grote Rekendag - woensdag 20 maart

Deze ochtend staat voor de groepen 4 t/m 8 in het teken van het rekenvak. Het thema is dit keer “gegevens gesnapt”.

Wil je weten wat we daar precies mee doen?

Klik dan op onderstaande link:

<https://www.malmberg.nl/malmberg/grote-rekendag-2024.htm>

Omdat de groepen 1-3 op woensdag 20 maart een studiedag hebben zullen zij hier op een ander moment aandacht aan besteden.

Studiedag groep 1-3

Woensdagochtend 20 maart zijn de kinderen uit de groepen 1 t/m 3 vrij. De leerkrachten van betreffende groepen hebben die dag een studiebijeenkomst. Er zal o.a. een bezoek gebracht worden aan de Bernhardschool om te zien op welke wijze daar het kleuteronderwijs vormt krijgt. Allen een heel leerzame dag toegewenst!

Kangoeroewedstrijd

Je hebt kinderen die heel goed zijn in taal, anderen zijn praktisch ingesteld en er zijn leerlingen die heel invoelend zijn....Je hebt ook kinderen die op rekengebied tot de top behoren! Voor deze laatste categorie wordt wereldwijd, jaarlijks, een rekenwedstrijd georganiseerd. Wij doen hier ook met de betreffende leerlingen (uit groep 5 t/m 8) aan mee.

De kangoeroewedstrijd is op donderdag 23 maart, meer details kunnen jullie vinden via deze link: <https://www.w4kangoeroe.nl/kangoeroe/>

Verkeersveiligheid rondom de school

Vorige week heb ik een rondje in de schoolomgeving gedaan, samen met een “verkeersdeskundige van de gemeente Ermelo”.

We hebben met name de situatie rondom de Zeeweg bekeken.

Voor schoolbegrippen hebben we een super luxe parkeergelegenheid.

Dat gaf ‘de deskundige’ zelf vaak aan. Ik vind het belangrijk om dat daarom ook hier te benoemen.

Een kiss and ride met de nodige parkeerplaatsen. “Natuurlijk parkeren” aan het Rode Schuurderwegje en een zeer ruime, extra voorziening op het terrein van onze overburen (de firma Prins Bouw) Top! Je moet je in elk geval realiseren dat het bij elke school, zeker bij het ophalen, druk is. In 10 minuten tijd moeten zo’n 230 leerlingen de locatie verlaten, dat is niet niks. En over het algemeen gaat dat erg goed. Als je op de Zeeweg rijdt is het echter niet duidelijk dat je een schoolgebied nadert. Wij weten dat allemaal wel, maar andere bestuurders mogelijk niet. De gemeente wil hier maatregelen voor gaan nemen. Welke precies? Nog niet bekend, maar men wil hier geen jaren mee wachten....!

Wat wij vanaf nu zelf wel kunnen doen, is simpel: ben je met de auto, heb dan extra aandacht voor de fietsers. En om te voorkomen dat de automobilisten zich aangevallen voelen....Als fietser moet je ook niet doen alsof de Zeeweg jouw eigendom is! Kortom: als iedereen zich goed gedraagt in 't verkeer zal het aan ons niet liggen!

Wordt vervolgd, op welke wijze dan ook. Maar dan weten jullie in elk geval dat dit (al langer) mijn aandacht heeft.

NIGT MEER MET DE AUTO NAAR SCHOOL BRENGEN

