

BABBELAAR

“Goede Herderschool, geeft uw kind de ruimte!”



Aangezien we de agenda ook in Parro hebben ga ik stoppen met het vullen van de agenda in deze nieuwsbrief.
In Parro houden we de agenda actueel en mocht er een wijziging plaatsvinden dan krijg je hier een notificatie van!
Handig als je de notificaties voor Parro in je mobiel ook aanzet.

Kerk en School

Wil je de dienst van afgelopen zondag terugkijken? Klik dan op de link, links van dit bericht. Het was een feestelijke samenkomst waar we met een goed gevoel op terugkijken! Volgend jaar zullen we weer te gast zijn in een andere gemeente. Zo rouleren we jaarlijks als scholen en kerken zodat we allemaal in een andere “keuken” kunnen kijken.

Actie Voedselbank - inzamelen kan nog tot ma.ocht 09 uur!

De hele week al worden er spullen ingezameld door de kinderen voor de voedselbank. Mocht je denken “oeps, dat ben ik vergeten....”, dan kan dit vandaag en maandagochtend (gelijk aan het begin van de dag) nog.

Onderstaande producten zijn gewenst:

- pakken lang houdbare melk
- kaas (1 stuk)
- kaas (plakjes)
- Boter: halvarine
- Bak en braad (flacon 500 ml)
- Runderrookworst
- Koffiepads
- Luiers (maat 5 en 6)

Juffen en meestersfeest - thema: RAAR MET JE HAAR!

Aanstaande woensdag vieren we de verjaardagen van de juffen en meesters. Dit doen we o.a. in de vorm van “raar met je haar”-ochtend. De kinderen kunnen zich extra uitleven op hun kapsels en we maken er met elkaar een reuze gezellige ochtend van. De kinderen uit groep 1 verwachten we die ochtend ook gewoon op school, zij vieren het feest met ons mee!

Om 12.30 uur begint voor de kinderen de voorjaarsvakantie. Wij hebben dan nog een studiebijeenkomst alvorens we van onze vrije tijd kunnen genieten.

Graag ontvangen we iedereen weer op maandag 06 maart op school voor een nieuwe periode!

Volgende Babbelaar

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 10 maart! Voordien zal ik vast en zeker een Parro-bericht met algemene info versturen.

Verkeer

Onlangs wees ik de fietsers in de Babbelaar op hun fietsgedrag van en naar school (er zijn namelijk ouders die zich zorgen maken om het fietsgedrag en dus de veiligheid van sommige kinderen!) Ik kreeg als reactie daarop ook van een fietsende ouder de opmerking dat er ook regelmatig “appende of bellende ouders” in de auto langsrizen.....

Kortom: Moraal van het verhaal, laten we (extra!) goed opletten in de schoolomgeving. Dit alles met oog op de veiligheid van de schoolgaande leerlingen. BVD!

Jarigen

Komende week:

20 februari

Diede Admiraal, groep 4
Willem Franken, groep 7
Tobias de Vries, groep 8

24 februari

Milan van Malestein, welkom

25 februari

Justin Grift, groep 5
Feline de Rooter, groep 1b

01 maart

Luke van den Brink, groep 8

03 maart

Rachel van Leest, groep 2

05 maart

Benjamin van der Deure, groep 6
Daylan van Leest, groep 6
Lukas Luteijn, groep 5
Evan van de Werfhorst, groep 7

06 maart

Sara Klaassen, groep 6

07 maart

Tessa Veeningen, groep 7

08 maart

Joanne Jansen, groep 2

09 maart

Dean de Groot, groep 7
Noor van Hout, groep 2

10 maart

Mees Kodde, groep 4

11 maart

Jarley van Leest, groep 8
Milan Rozendaal, groep 3

12 maart

Dex Moniz, groep 5

Psalm/ lied/ tekst

Groep 1-3: Maart/April

Johannes 10:10
"Ik ben gekomen om je leven en overvloed te geven."

Week na de vakantie:

Groep 4+5:

2 Korinthe 9: 7
"God heeft lief wie blijmoedig geeft."

Groep 6-8:

Johannes 12: 24
"Als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht."

Namens mijn collega's wens ik iedereen een prettig weekend toe.

Vriendelijke groet,
Jozias de Koeijer

Biddag - woensdag 08 maart

Vanuit de HGJB volgen we met bid-en dankdag de verhalen die ze in hun map aanreiken. Het thema van dit jaar wordt daar als volgt geïntroduceerd....

"Ik weet het nog goed. We hadden nog niet zo lang verkering en ik was op een vrije dag bij mijn schoonfamilie op bezoek. Toen ik in de keuken met mijn schoonmoeder aan het praten was, kwam een zwager binnenvallen. 'Hé!', groette hij. 'Zag je me niet?' Ik vermoed dat ik wat wazig keek, want hij vervolgde: 'Ik zag je net voorbijrijden, maar je keek stug voor je uit....' Wat vond ik dat vervelend! Ik had hem graag begroet, maar je....als je niet ziet dat je hem voorbijrijdt, wordt dat lastig. Dit keer gaan de verhalen over zien wat je niet ziet - maar er wel is. Soms moet iemand daar je ogen voor openen. Dit keer zal ingestoken worden op het gebed om open ogen, zodat we zullen zien dat we op God kunnen vertrouwen voor alles wat we nodig hebben! We gebruiken hierbij het verhaal van Elisa en zijn knecht uit 2 Koningen 6 waarin gebed en (niet) zien een grote rol spelen.

Crea-ochtend groep 3-4

De 2 woensdagen (08 en 22 maart) na de vakantie hebben deze groepen weer hun creatieve ochtenden. Het thema is: koken. Als ik de planning zie hebben ze nog wel wat hulpvaardige ouders nodig die de leerkrachten en leerlingen een handje helpen in en rond de keuken.

Jarige

Op woensdag 01 maart verjaart collega Ank (Ukkie Pukkie). Een felicitatie is op zo'n plek! Proficiat!

Nieuwe meubels

Woensdag is het grootste deel van de meubels geleverd. We wachten nog op een paar banken voor in de hal. Wat ziet het er allemaal mooi en praktisch uit. De spreekkamers, kantoren en teamkamer zijn ook allemaal voorzien van nieuwe werkplekken. Komende tijd zullen we in bepaalde ruimtes sommige wanden nog voorzien van fotobehang. Ook zal de school nog voorzien worden van meer groen. Alle ruimtes krijgen grote groene planten waardoor het er allemaal nog "meer af" is. Het is toch een feest om hier te werken....of je kinderen op school te hebben....of je kinderen van school te mogen halen!

Reminder

Woensdag 15 maart hebben de kinderen uit groep 2 en 3 een extra vrije dag. De leerkrachten van de groepen 1-3 hebben die dag namelijk hun studiedag!

Maandviering

Maandag hebben we onze maandviering, dit keer wordt deze verzorgd door de kinderen uit groep 4. Het thema van deze viering is: "Jij bent uniek!"