

BABBELAAR

“Goede Herderschool, geeft uw kind de ruimte!”

Dit jaar zamelen we geld in voor het weeshuis in Tanzania waar collega Hanneke (nu op afstand) bij betrokken is. Het inzamelen van geld doen we op verschillende manieren.

- * Via speciale acties: denk hierbij o.a. aan de kledingmarkt die we in september hebben georganiseerd.
- * De kinderen kunnen contant “goede doelen geld” meenemen naar school om het in de spaarpot in de klas te doen.
- * Op verzoek van ouders deel ik ook zo nu en dan een betaalverzoek waar, naar keuze, een geldbedrag gestort kan worden.

<https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=1gj18PWhTQ62xPm66TMYvg>

Het zou mooi zijn als we weer een goede impuls kunnen geven aan de geldinzameling voor dit goede doel!



Leerorkest

Vandaag ronden we de 10-weekse muzieklessen af met een spetterend optreden van groep 5 en 7. Zij zullen ondersteuning krijgen van de leerlingen uit groep 6 en 8. Iedereen is vanaf 10.45 uur van harte welkom in de Immanuelkerk.

Volgende Babbelaar

Met oog op het paasweekend zal de volgende Babbelaar over 2 weken, vrijdag 05 april, verschijnen.

Verdere aankleding schoolgebouw - jullie input wordt gevraagd!

Vorige week heb ik jullie input gevraagd voor een pakkende tekst die we boven het podium kunnen plaatsen. Dank aan alle creatieve inbreng van de ouders. We zullen deze op de lijst plaatsen waarop ook de input van de collega's is opgenomen. Mogelijk komen we op korte termijn tot een keuze. Mocht dit niet zo zijn, dan laten we 't nog een tijdje rusten.....soms zie je opeens ergens een passende kreet! Voel je vrij om nog van je te laten horen.

Studiedag groep 1-3

Woensdagochtend hebben we met de onderbouw o.a. nagedacht over de manier waarop we ons onderwijs vormgeven. We doen dit met een methode (Kleuterplein) en een observatie-systeem (Bosos). Als school hebben we namelijk de opdracht om alle leerlingen individueel te volgen en de ontwikkelingen “in beeld” te hebben. Is de manier waarop we dat doen nog de manier die bij ons past? Zijn er alternatieven? Komend jaar trekken we er o.a. voor uit om met de onderbouw onze visie verder scherp te krijgen. Hier zijn we dit jaar ook al mee bezig. Mogelijk zal dat inhouden dat we bij dezelfde methodieken en systemen blijven, maar het kan ook zijn dat we overstappen op wat anders. Woensdag hebben we ook een bezoek gebracht aan een andere basisschool om daar indrukken op te doen. Dit zullen we komende periode met een grotere regelmaat doen. Leuk om zo van anderen te leren en ook onze kennis aan een ander over te brengen.

AB/ DB vergaderingen

Maandagochtend zit ik met mijn collega's uit het dagelijks bestuur om tafel. In de avond doen we dat met het algemeen bestuur. Goed om met elkaar op gezette tijden af te stemmen waar we in en rond de school mee bezig zijn.

OR-vergadering

De laatste paar maanden van het schooljaar staan altijd bol van de bijzondere activiteiten.....en daarin speelt de ouderraad altijd een belangrijke rol. Maandag zitten ze weer met elkaar om tafel om de plannen van komende tijd door te nemen.

Veel succes en we zijn blij met het feit dat we mensen hebben die zich op dit vlak enthousiast inzetten.

Jarigen:

Komende periode verjaren 3 collega's: Maandag 25 maart is het feest bij Margreet, vrijdag 29 maart mogen ze in Woudenberg, voor Gea, de slingers ophangen. Tenslotte gaat Elsbeth dinsdag 02 april aan de taart. Alle drie: van harte gefeliciteerd, een gezellige dag en een mooi nieuw levensjaar toegewenst

Jarigen

Komende week:



29 maart:

Jesse Griffioen, groep 8
Abel Noteboom, groep 2b

01 april:

Luna van Steeg, groep 3

04 april:

Levi Degenkamp, groep 7

05 april:

Julian Hofman, groep 6
Luka Verhoef, groep 5

07 april:

Tom Hoogendoorn, groep 2b
Senn Knol, groep 4



Psalm/liep/tekst

Groep 1-3 : maart/april

“Wees niet bang, want Ik ben bij je,
vrees niet, want Ik ben je
God” (Jesaja 41:10)

We zingen komende week de
liederen die we tijdens de
paasviering zingen.

Namens mijn collega's wens ik
iedereen een mooi (paas)weekend
toe.

Groet, Jozias de Koeijer

Verkeersexamen

Komende periode mogen de kinderen uit groep 7 de theorie en praktijk van wat ze bij de verkeerslessen hebben geleerd tonen. Succes!!

Praktijkmiddag

Donderdagmiddag hebben de kinderen uit groep 5 t/m 8 een praktijkmiddag. Vorige keer stond een dergelijke middag in het teken van het bakken en koken.

Zoals de commissie-leden in een Parro-bericht schreven

“Maar om tegemoet te komen aan diverse talenten/vaardigheden van kinderen, willen we ons dit keer richten op ‘textiele’ werkvormen. Een onderdeel van creativiteit dat een ‘stoffig’ imago heeft, maar wat het absoluut niet is! Er is zo ontzettend veel leuks te bedenken voor jong en oud, voor jongens en meisjes.”

Hier heb, zelfs ik, niets aan toe te voegen!

Schoolvoetbal

Woensdag 03 april strijden de leerlingen uit groep 8 om de voetbaleer van Ermelo. Ze doen namelijk mee met het schoolvoetbaltoernooi. Zet ‘m op, dames en heren!

Open inloop - CJG



Op woensdag 3 april as. is Ciska van 't Land namens het CJG weer op school tijdens de open inloop voor een inloopspreekuur. Dit is voor iedereen die wel eens vragen heeft of onzeker is over het opvoeden van kinderen. (En wie is dat niet?) Ciska denkt graag met je mee, ook al is het maar iets kleins. Het is vaak helpend om even met iemand te praten, te overleggen of tips te krijgen.

Dit alles is heel vrijblijvend, je hoeft er niets mee te doen, er volgt geen aanmelding bij het CJG, maar het is gewoon bedoeld om even met je mee te denken. Spreek haar dus gerust even aan! Je kunt haar vinden bij de keuken, of (als ze met iemand anders in gesprek is) in één van de kleine kantoorjes in de school. In dat geval mag je even op haar wachten onder het genot van een kopje koffie of thee. Van harte aanbevolen!

Paasontbijt/ Paasviering/ Pasen - bord/beker/bestek meenemen!

Donderdag hoeven de kinderen thuis niet te ontbijten, we doen dat namelijk gezellig op school. De ouderraad verzorgt voor ons het paasontbijt. Denken jullie zelf aan een bord, bestek en beker?! (inclusief plastic tas zodat t vies weer mee naar huis kan!) Later die ochtend zullen we met de hele school een paasviering houden in de hal. Mooi om dat met alle kinderen samen te doen. We vinden het belangrijk om de belangrijke gebeurtenissen met elkaar te vieren en te gedenken. Daarom vieren we ook het Paasfeest!

Op het podium staat, net als vorig jaar, een groot kruis. Het is mooi als jullie daar met je kind(eren) een gebedspunt (of iets waar je juist blij/dankbaar mee/voor bent) opschrijft. We hebben er “geeltjes” en pennen neergelegd. Het zou mooi zijn als het kruis, net als vorig jaar, weer vol is geplakt. We kunnen dan wat punten meenemen tijdens onze viering.

